



I Björsäters hamn ligger båtarna tryggt och skyddat (om bommen är låst),  
vid stadiga bryggor som själva vi byggt, dom tål alla vågor och blåst.  
I båtklubbens byssja där sitter jag vakt och lyssnar till nätternas djur  
och njuter av att kunna bo i en trakt, som har en sån ljuvlig natur.

Jag tar en kopp kaffe men sen går jag ut  
och tittar på bävern ett slag.  
Det ljusnar i öster och natten är slut,  
det blir nog en underbar dag.  
Snart kommer en morgonpigg fiskare ned,  
tänk klockan har redan blitt' fem!  
Jag hör ju på avstånd hans gamla moped,  
det är dags att förflytta sig hem.



Han knuffar ut båten och motorn ger fart och snart ska han trolla i sjön.  
Går babord om Myrgrund (den dunken är smart) för stenarna lurar i lönn.  
Mittskär han klarar med bred marginal och att han en gång gick på grund,  
det kallar han själv bara elakt förtal, han möjligen snudda en stund.

Nu solen har stigit och luften är ljum, det kommer mer båtar från land.  
De piskar upp vattnet, ger vågorna skum som letar sig in emot strand.  
I jämnhöjd med Viksnäs vi tar ett beslut: Vi går nog åt Brommö ett tag.  
Sitt stilla i båten! Sitt stilla och njut! Det här är en ren högtidsdag.

Vi hittar ett ställe bland holmar och skär,  
som passar perfekt till ett dopp.  
Här mitt i naturen behövs inga klär  
och vattnet känns skönt mot min kropp.  
Glöm inte unna dig denna miljö  
i sommarens skönaste dar'  
med båten på Vänerens förtrollande sjö.  
Ta vara på livet du har!



*En sista vers att sjungas när det är fest för Lugnås Båtklubb:*

Ohoj alla vänner i kväll är det fest för Båtklubbens lyckliga lag  
och alla ska känna sig som hedersgäst som välförtjänt firar idag.  
Unna dig njuta av hamnens miljö och sommar'n som ännu finns kvar  
vid stranden av Vänerens förtrollande sjö. Ta vara på livet du har!